

Toonbankhumor uit een IJzerwareenzaak

Klant komt met een looplamp de winkel binnen.

De verkoper ziet het en zegt : "Ooh, ik zie al waarom hij het niet doet."

Waarop de klant zegt : "Wat mankeert er dan aan."

Verkoper : "De stekker zit er niet in"

Klant: "Meneer ik wil graag een metaalzaagblad?"

"Verkoper: "Dat kan, ik zal hem even pakken"

De verkoper pakt het metaalzaagblad, houdt het bij zijn oor en beweegt het op en neer.

"Ooh deze is goed, dat hoor je" zegt de verkoper

en legt het metaalzaagblad neer op de toonbank.

De klant pakt het metaalzaagblad, houdt het bij zijn oor en zegt: "Ik hoor niks?"

Waarop de verkoper zegt: "Ooh, dan is het waarschijnlijk pauze"

Klant: "Ik zoek een stevige haak om een grote poster op te hangen, meneer?"

Verkoper: "Heeft de poster er een lijst omheen?"

Klant: "Nee, het is eigenlijk een grote wereldlandkaart die je ook wel in scholen ziet, zal ik hem met 1 of 2 haken ophangen"

Verkoper: "Ik zou er 2 doen en dan eentje boven China"

Klant: "China?, hoezo dat?"

Verkoper: "Daar wonen de meeste mensen"

Klant: "Meneer ik heb een stekker nodig?"

Verkoper: "Dan pakken wij die even voor u".

Verkoper pakt de stekker en legt hem op de toonbank. "Dat is dan €1,25"

Klant: "Dat is ook niet duur?"

Verkoper: "Nee, zeker niet, want je krijgt er 220 voor terug"

Klant: "Kan ik een stekker hebben?"

Verkoper: "Van mij wel maar dan moet u hem wel eerst betalen, wilt u een gewone"

Klant: "Nee, met aarde

"Verkoper: "Met potaarde? Of gewone aarde?"

Klant: "Doe maar gewone aarde"

Verkoper: "Zwart of wit?"

Klant: "Doe maar wit"

Verkoper: "Licht wit, donker wit of gebroken wit?"

Klant: "Doe maar gebroken wit"

De verkoper laat de stekker vallen en zegt: "Zo nu is het gebroken wit"

Klant: "Meneer, heeft u iets tegen muizen?"

Verkoper: "Nee, persoonlijk niet"

Klant: "Heeft u voor mij 1 doos schroeven 4 x40"

Verkoper: "Oké, een doosje 160"

Klant: "160?"

Verkoper: "Ja, dat is toch 4 keer 40"

Verkoper pakt het doosje en zet het voor de klant neer.

Verkoper: "Ik zal het maar op zijn Nederlands zeggen 'SCHROEF ZE'"

Klant: "Hoezo op zijn Nederlands?"

Verkoper: "Op zijn Engels is het anders 'SCREW YOU'"

Klant: "Heeft u voor mij 5 verlengsnoeren?"

Verkoper: "Ja, hoor, ik zal ze even pakken"

Verkoper pakt de verlengsnoeren en legt ze op de toonbank.

Klant: "Dat is alles."

Verkoper: "Zo, heb ik ook weer mijn goede daad gedaan voor u"

Klant: "Hoezo?"

Verkoper: "Ik breng een hoop spanning in uw leven"

Klant: "Wilt u voor mij 2 sleutels namaken."

Verkoper: "Ja hoor, geen probleem"

Verkoper maakt de twee sleutels na en legt ze op de toonbank.

Klant: "Welke zijn de originelen"

Verkoper: "De sleutels die het doen."

Klant koopt 5 meterketting en twee sleutelringen.

Klant: "Kan u misschien de sleutelringen er alvast op doen, mijn nagels zijn niet zo sterk."

Verkoper: "Ja hoor, geen probleem. Ik heb dan alleen het begin van de ketting nodig"

Klant pakt de ketting en zoekt naar een van de twee einden en vind deze ook.

Klant: "Hier is hij, meneer"

Verkoper: "Nee, dat is het eind ik heb het begin nodig."

Klant legt de ketting terug en zegt: "Ooh, dan zoek ik even naar de andere kant"

Klant laat een sleutel namaken en nadat deze is nagemaakt legt de verkoper deze op de toonbank.

Klant: "Doet de sleutel het?"

Verkoper: "98% van onze sleutels doen het in 1 keer, maar mocht dat niet zo zijn dan krijgt u de sleutel wel mee met 50% korting"

Klant: "Heeft u voor mij 4 ons spijkers van 4 cm lang?"

Verkoper: "Ik zal het even pakken voor u"

Verkoper pakt de spijkers, weegt ze af en doet ze in een zakje.

Verkoper: "Let wel op, er zitten twee soorten in dit zakje"

Klant kijkt in het zakje en zegt: "Ik zie maar 1 soort?"

Verkoper: "Nee hoor, de spijkers met de punt omhoog zijn voor het plafond, de spijkers met de punt naar beneden zijn voor in de vloer"

Klant koopt een paar schroeven en pluggen.

Verkoper: "Dat is dan € 1,75"

Klant kijkt in zijn portemonnee en zegt: "Ik heb het gepast"

Verkoper: "Dat is knap, ik heb namelijk geen paskamer"

Klant komt de winkel binnen, kijkt om zich heen en zegt:

"Volgens mij bent u hier al lang?"

Verkoper "Nee hoor, ik ga elke avond naar huis".

Klant koopt een aantal spijkers en zegt:

"Nu kijken of ik ze in de muur krijg zonder op mijn vinger te slaan."

Verkoper: "Ooh, maar dan heb ik twee adviezen voor u."

Klant: "Welke dan?"

Verkoper: "Hou de hamer met 2 handen vast of laat iemand anders de spijker vast houden."

Klant: "Heeft u twee lampen voor mij van 75 watt"

Verkoper: "Ja hoor geen probleem".

De verkoper pakt de lampen en doet ze stuk voor stuk in de lampentester.

Klant: "Deze doen het gelukkig, maar heeft u wel eens meegemaakt dat ze het niet deden."

Verkoper: "Nee jammer genoeg niet."

Klant: "Hoezo, jammer genoeg."

Verkoper: "Als ze het niet doen kan ik ze duurder verkopen als BLACKLIGHT"

Bron: IJzerwaren en gereedschappen vakhandel Meijer - Amsterdam
www.MeijerIJzerwaren.nl